



Attracties



BRZESKO

- Grote Markt in Brzesko



Rond de Grote Markt staan vele interessante gebouwen opgezet na de grote brand van 1904. Ze zijn gebouwd in neo-rennaissance, eclecticische en art- nouveaustijl. Ze hebben interessante erkers, portalen, smeedijzeren balkons en de interessante bloemen en figurale ornamenten.

- Het oude stadhuis in Brzesko



Het stadhuis van Brzesko werd tussen 1909 en 1910 gebouwd door de bouwbedrijf van W. Apter uit Krakau op basis van een ontwerp van architect Gabriel Niewiadomski. Dit is één van de

belangrijkste stadsmonumenten gemaakt van baksteen en natuursteen. Zuidgevel van het gebouw is verfraaid met mozaïek met het wapen van Brzesko - Griffin.

- Sint-Jacobuskerk



De eerste houten kerk in Brzesko was waarschijnlijk in 1385 gebouwd in opdracht van Jadwiga Koningin van Anjou. De bouw van de huidige baksteenkerk werd in 1529 door metselaar Jan Turobińczyk van Košice begonnen. De kerk werd in 1544 ingezegend. De kerk was herhaaldelijk beschadigd door buitenlandse legers en branden en braandde in 1904 af. Opnieuw werd de kerk herbouwd in neogotische stijl waarschijnlijk door architect Roman Bandurski uit Krakau. In de kerk bevinden zich neogotische altaren en de preekstoel uit begin van de 20te eeuw, gemaakt door Ferdinand Stuflesser uit St. Ulrich Gröden in Tirol en een paar beelden uit 18de en 20te eeuw van o.a. Julian Krupski en Adolf Hyły.

- Figuur van St. Florian



In het midden van de markt staat een barokke standbeeld uit 1731, opgericht door burgers van Brzesko na de volgende brand.

- Standbeeld van Jan Albin Goetz



Aan Browarna-sstraat, voor entree naar Okocim Brouwerij staat een standbeeld van Baron Jan Albin Goetz (1864-1931), eigenaar van de brouwerij en het nabijgelegen paleis.

- Paleis van Goetz familie



Het paleis werd in 1898-1900 gebouwd in opdracht van Jan Albin Goetz van Okocim (1864-1931) - de bieroning, een industrieel, landeigenaar, politicus, filantroop en kunstmecenas, geerd in 1909 met de titel van Baron. Voorouderlijke nest van Goetz familie werd gebouwd naar de plannen van zeer bekende Weense bedrijf Ferdinand Fellner en Herman Helmer. In de jaren 1908-1909 werd het paleis met de oostelijke vleugel, de wintertuin en een palmenhuis uitgebreid naar ontwerp van Leopold Simony prof. van Technische Universiteit van Wenen. Op dit moment het paleis en het park wordt beheerd door de Spa van Bochnia Zoutmijn B.V.

- Bouwkundige en architectonische complex van Okocim Brouwerij



Okocim Brouwerij complex is een van de mooiste industriële gebouwen in de Małopolska provincie. Brouwerij, bekend van zijn uitstekende bier werd gebouwd in 1845 en was uitgebreid tot de jaren dertig van de 20e eeuw. Van de veel overgebleven gebouwen nog steeds opvallen o.a. de zgn. neo-renaissance "oude paleis" (1845-1850), een oude mouterij (1875), de gerstschuur (1884), brouwhuis (1845). Sinds een aantal jaren Okocim Brouwerij maakt deel uit van de Deense brouwerijgroep Carlsberg Okocim N.V.

- Voormalig Zommertheater



Gelegen dicht bij de brouwerij, aan Wesola-sstraat, het Zomertheater werd in 1902 gebouwd in opdracht van Jan Albin Goetz, in de modieuze in deze tijd stijl van Zakopane. Ontworpen door architect Eugene Wesołowski object behoorde ooit tot de mooiste gebouwen in Galicië. Nu in het gebouw bevindt zich een restaurant „Okocim Paviljoen”.

- De parochie begraafplaats



Tussen Kościuszko en Ogródowa-sstraat bevindt zich begraafplaats opgericht in 1801. Het verbergt de overblijfselen van vele bekende burgers van Brzesko, waaronder van dichter Stanisława Sosnowska - moeder van Ludwik Solski - of van graaf Arthur Sumiński eigenaar van Słotwiny.

- Militaire begraafplaats



Begraafplaats gelegen aan de Czarnowiejska straat werd ontworpen door de Oostenrijkse architect, luitenant Robert Motke. Begraafplaats verbergt overblijfselen van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog die zijn gesneuveld of stierven in lazareten aan het begin van de oorlog.

- Joodse begraafplaats



De enige overgebleven Joodse begraafplaats in Brzesko is gelegen aan Czarnowiejska-sstraat. De begraafplaats werd rond 1824 gesticht. Hier zijn de beroemde rabbi's begraven o.a. Arie Leibusz (gest. 1846) Towi Lipschitz (gest. 1912). De begraafplaats is ook de rustplaats van meer dan twee honderd Joden vermoord door de nazi's op 18 juni 1942.

JADOWNIKI

Een dorp gelegen aan de heuvelvoet van Bocheniec (400 m) - vroeger Koninklijke Jadowniki - werd al in het jaar 1195 vermeld.

- Bocheniec-burcht



Op de heuvel zijn overblijfselen van een grote nederzetting uit de IX-X eeuw na Christus te zien, verbonden met de Wiślanie rijk. Ontdekt in 1905 burcht is een van de belangrijkste objecten van defensieve bouw uit tribale periode in Polen.

- St. Annakerk



In voorstad steekt boven het gebied een klein kerkje stammende uit het midden van de 17de eeuw, opgericht door Władysław Lubowiecki, de Krakause rechter en de huurder van Jadowniki. Het is gebouwd in gotische stijl. Het interieur komt voornamelijk uit de 17de en 18de eeuw.

OKOCIM

Een dorp behorend ooit tot Melsztyński en vervolgens tot Czerny families.

- St. Drie-eenheidskerk



Een neo-gotische parochiekerk uit 1885 gesticht door Jan Evangelist Goetz - de stichter van de brouwerij - naar een ontwerp van architect Max Schweda uit Wenen. Het is een kruiskerk met twee kapellen in het transept en een gesloten aan drie zijden presbyterium. De kerk heeft een toren met daarop een stenen spits. In de kapel zijn grafchriften van Goetz familie o.a. van Jan Evangelist Goetz, gemaakt door beeldhouwer Zygmunt Langman uit Krakau naar ontwerp van beroemde architect Tomasz Pryliński en van Jan Albin Goetz gemaakt door Antoni Madeyski. Onder de kapel bevindt zich een crypte van Goetz familie.

- De schoolgebouw in Okocim



Naast de kerk staat een eclectische school uit 1895 opgericht door Jan Albin Goetz en ontworpen door bekende architect Teodor Talowski.

PORĘBA SPYTKOWSKA

Een pittoresk dorp was ooit eigendom van graaf Spycimir Leliwita, stamvader van de Tarnowski en Melsztyński families. Gelegen hier St. Bartholomeus parochiekerk is een baksteen gebouw in gotische stijl met weinig stilistische kenmerken, gebouwd rond het midden van de 16de eeuw.

- Klokkentoren in Poręba Spytowska



Naast de kerk staat een vrijstaande houten klokkentoren, gebouwd waarschijnlijk in de XVII eeuw. Het heeft een kolomvormige opbouw met toelopende naar boven wanden. Het wordt bekroond met spreek overdekt met een tentvormig schindeldak.

SZCZEPANÓW

Szczepanów is de geboorteplaats van de heilige Stanislaus, de bisschop van Krakau die in 1078 werd gedood uit handen van de koning Bolesław de Stoute en primaat Krzysztof Antoni Szembek. Tot de 15de eeuw het dorp was in handen van de families Turzynit, Melsztyński, Czerny en Lubomirski.

- De gotische St. Magdalenakerk



Deze kerk werd opgericht o.a. door Jan Długosz - eminente historicus, kroniekschrijver, canon van Krakau en de voorganger van Szczepanów. De kerk wordt door de beroemde bouwer Marcin Proszko uit Krakau gebouwd. In de kerk zijn gotische metselwerk, oprichtingsplaquette en mooie portals bewaard gebleven. Vanuit het zuiden, staat bij hem een grote, nieuwe neo-gotische kerk gebouwd en ontworpen door Jan Sas Zubrzycki.

- St. Stanislauskerk begraafplaats kerk

Op de begraafplaats van Szczepanów staat één van de weinige in het gebied neoklassieke kerken. Deze tempel werd door Stanislaw Lubomirski in 1781 gebouwd, vermoedelijk op de plaats van de houten kapel uit 1511, staande op de fundamenten van het ouderlijk huis van St. Stanislaus. De bouwer van dit interessante architecturale bouwsel was waarschijnlijk amateur-architect Stanisław Kostka Potocki of Christian Peter Aigner van Italiaanse komaf.

Gebouw is van baksteen en bestaat uit een schip en een smaller presbyterium met een sacristie. Binnen

zijn altaren uit late barok periode, beelden uit de 16de tot 19de eeuw en klassieke orgels.

- Kapel van St. Stanislaus

Deze neo-gotische kapel uit 1861 herdenkt de plaats waar onder de eik moest worden geboren volgende heilige martelaar. In zijn buurt, in de muur rondom de kapel bevindt zich waterput verbonden met lokale cultus. De waterput heeft houten lambrisering en een standbeeld van St. Stanislaus op een stenen zuil uit de 17de eeuw.

JASIEŃ

Een dorp ten westen van Brzesko, voorheen eigendom van de familie Melsztyński.

- Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Assumptie

Een gotische parochiekerk uit 1436 gebouwd in opdracht van Spytek van Melsztyn. Binnen de tempel ontdekte recent de resten van muurschilderingen uit de 15de eeuw.

MOKRZYSKA

Hier kunt u prachtige voorbeelden vinden van houten behuizing zgn. van Krakau uit de late 19de en begin van 20te eeuw.

BUCZE

Een dorp gesticht in de 12de eeuw. Een prachtige kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijdurende Bijstand werd in 1947-1948 gebouwd naar ontwerp van architect Adolf Szyszko-Bohusz.

STERKOWIEC

Een dorp gesticht waarschijnlijk in de zestiende eeuw. In het bos, een kleine militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog

WOKOWICE

Een dorp uit de vijftiende eeuw, voorheen behorend tot de bisschoppen van Krakau. In dorp staat een bakstenen herenhuis uit de late 19de eeuw.

Źródło: <https://www.brzesko.pl/aktualnosc/571.attracties>

Data wydruku: 2024-06-30 19:24:16